



## Huwelijks wel en wee

'In huize Rutgers waren er nooit koekjes bij de thee...' Een veelbelovende opening bij het hoofdstuk dat handelt over anticonceptiepaus Jan en zijn vrouw Mietje die op hun gebied baanbrekend in de weer waren, maar er verder een nogal kleurloos gezinsleven op nahielden. Alleen op zaterdagavond gingen de remmen los. Dan werden er door de kinderen voordrachten gehouden en sloot de pater familias af met een stichtelijke beschouwing. Aan de hand van vijftien huwelijken - van Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon tot aan de ouders van de schrijfster - leren we veel over de huwelijksmores van vroeger en nu. Boeiender wordt het als de beschrevenen onder het ontleedmes gaan en we worden geconfronteerd met hun vaak zeer grillige karakters. Zo ontpopt schrijver

Multatuli zich als een ijdelzieke rokkenjager die zijn *caprices* opbiechtte aan z'n vrouw, van wie een soepele opstelling werd verwacht. Ook de met alle politieke winden meewaaiende Herman Daendels had zo zijn nukken. Weggepromoveerd naar de Afrikaanse Goudkust had hij volgens een getuige daar de gewoonte 'met zijn vuist negers de tanden uit de mond te slaan'. Helaas is dit ook geschiedenis...

Titel	Liefde in de Lage Landen
Auteur	Mirjam Janssen
Uitgever	Het Spectrum, Amsterdam
Uitvoering	Paperback, 208 pagina's
Formaat	15 x 23 cm
Prijs	€ 22,99